

Νυν απολύεις!



Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα κατά το ρήμα Σου... αναφώνησε ο άγιος αντικρίζοντας τον μικρό Ιησού. Αυτό ακούγεται στο τέλος δηλαδή στην ολοκλήρωση κάθε λειτουργίας που σημαίνει ότι έχει επιτελεσθεί το ιερό μυστήριο της Θείας ευχαριστίας.

Ανάλογα βλέπουμε την εκκλησία του Χριστού να αγκαλιάζει κι άλλες ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές της ζωής μας και να τις καθαγιάζει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος όπως για παράδειγμα στο μυστήριο του Γάμου όπου αναφέρει ο ιερέας να έχουν οι νυμφευόμενοι τη χαρά εκείνη ήν (την οποία) είχε η μακαρία Ελένη ότε εύρε τον τίμιον Σταυρόν ανάλογα και με τους στεφάνους των μελλονύμφων που στεφανώνονται για τη μεγάλη τους αυτή νίκη όπως οι άγιοι 40 εν Σεβαστεία μαρτυρήσαντες.

Και δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλα –σπουδαία λόγια της ιεροτελεστίας του Γάμου επαναλαμβάνονται για ένα άλλο μυστήριο μοναδικό και ανεπανάληπτο εκ των ων ουκ άνευ για την Ορθόδοξη πίστη μας όπως βιώνεται από τα Αποστολικά χρόνια και θα συνεχίσει έως τις συντελείας , αυτό της Ιεροσύνης: Άγιοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Σύμφωνα με αυτά ο εκπαιδευτικός χρόνος αρχίζει ως γνωστό τον Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία . Και μάλιστα η 1^η Σεπτεμβρίου ως αρχή του νέου έτους εορτάζεται στην ανάμνηση του μικρού Ιησού ο οποίος τη συγκεκριμένη μέρα ανάγνωσε στη Συναγωγή την προφητεία του προφήτη που αφέρεται στο πρόσωπό Του: 'θα ρθει ο Σωτήρας κηρύξει ανάβλεψιν τυφλοίς. Γι αυτό και στον αγιασμό του σχολείου υπάρχει η σχετική ευαγγελική περικοπή με τον μικρό Ιησού ο οποίος προέκοπται σοφία και ηλικία.

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Τρίγωνο ξεκινάμε με το μορφωτικό αγαθό το το οποίο σ ένα δημοκρατικό πολίτευμα χορηγείται δωρεάν και ισότιμα σ όλους τους

νέους και νέες μιας ευνομούμενης πολιτείας. Σε συνέχεια ο μαθητής και η μαθήτρια καλείται με τους γονείς και κηδεμόνες να συνεργαστεί με τους ειδικούς επιστήμονες εκπαιδευτικούς για να ολοκληρωθεί το έργο της Παιδείας μέσα από την εκπαίδευσή του στην πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια –τριτοβάθμια βαθμίδα.

Φυσικό λοιπόν τέτοια εποχή περίπου τη θερινή που συμβολίζει το πνευματικό θερισμό και που προϋποθέτει τον Ήλιο της Δικαιοσύνης να προετοιμάσει με την φωτιστική του δύναμη τα στάχυα για θερισμό ώστε όλοι να έχουν ανάλογη καρποφορία και πολύ περισσότερο μισθό. Γι αυτό και ο μικρός Αλέξανδρος όταν παραδόθηκε από τον πατέρα του τον βασιλιά της Μακεδονίας τον Φίλιππο στο δάσκαλό του Αριστοτέλη μετά από λίγο καιρό και αφού είχε μορφωθεί με τις αιώνιες αξίες των Ομηρικών επών όπως αυτές διδάσκονται στον ελλαδικό χώρο αδιάκοπα από τον 5^ο αιώνα πΧ ν αναφωνήσει ως μέγας Αλέξανδρος πλέον : Στον πατέρα μου οφείλω την ζωή μου αλλά στο δάσκαλό μου την ευτυχία μου.

Έτσι κι εμείς λίγο πριν τη θερινή ανάπαυλα για επανατροφοδότηση και εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς είχαμε τη μεγάλη ευτυχία ν αποχωρισθούμε από τους απολυόμενους τελειόφοιτους της Γ Τάξης του σχολείου μας σε μια σεμνή τελετή η οποία μας γέμισε άπειρες αναμνήσεις από τις σχολικές στιγμές που ζήσαμε μαζί κατά τη φετινή χρονιά μέσα και έξω από το σχολείο και μέχρι μέσα και έξω από τα προαύλια και μέσα και έξω από τις μαθητικές τάξεις με αυτό το μαθητικό δυναμικό το οποίο παραδίδουμε πλέον απολύοντας το όπως και στα χρόνια εκείνα του Ομήρου με την ευχή ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ και με αισιόδοξες προβλέψεις για το ελπιδοφόρο μέλλον των νέων αυτών ακαδημαϊκών ουρανοπολιτών.



ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ