

## Δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης γλωσσικού γραμματισμού

Σοφία Λασκαρίδου  
Θεολόγος Εκπαιδευτικός  
στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου

**A.** Ένα θέμα που αναδεικνύεται ιδιαίτερα μέσα από τα κείμενα των ενοτήτων της Α γυμνασίου, είναι αυτό της αγάπης. Αφού δουλέψαμε τα κείμενα των ενοτήτων: «**Ο άνθρωπος ως καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού δημιουργία**» (σελίδα 27-30 του σχολικού εγχειριδίου της Α' γυμνασίου), «**Από την εικόνα στην ομοίωση**» και «**ο Χριστός διδάσκει και φανερώνει ένα νέο τρόπο ζωής**», ζητήθηκε από τους μαθητές του Α2 τμήματος του σχολείου να περιγράψουν τι είναι γι' αυτούς Αγάπη.

Σας παραθέτω τα όσα διατύπωσαν:

### Αγάπη είναι...

### Τμήμα Α2

Αγάπη, πιστεύω ότι είναι το ανώτερο αγαθό του ανθρώπου. Είναι κατά την γνώμη μου ο λόγος για τον οποίο ο Θεός μας έπλασε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Η αγάπη είναι μια δύναμη, ένα αγαθό, που δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα. Από την αγάπη. Ο Θεός μας έπλασε με αγάπη και μέχρι σήμερα μας αγαπάει, μας νοιάζεται. Αυτό πιστεύω ότι είναι η αγάπη.

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι τους συνανθρώπους σου ανεξάρτητα από το χρώμα τους την φιλή τους και την καταγωγή τους. Αγάπη είναι να μην εύχεσαι το κακό κάποιου παρά το ότι μπορεί να σε έχει πληγώσει. Αγάπη είναι να μοιράζεσαι τα αγαθά σου με όλους χωρίς να ζητάς κάποιο αντάλλαγμα. Αγάπη είναι να κάνεις καλές πράξεις χωρίς να τις διατυμπανίζεις και να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις τίποτα από κανέναν αγάπη είναι να βοηθάς τους πάντες με οποιονδήποτε τρόπο. Τέλος αγάπη είναι να κάνεις τα πάντα για κάποιον που νοιάζεσαι. Παρολο που η αγάπη είναι κάτι δύσκολο κατά τη γνώμη μου αξίζει πραγματικά τον κόπο γιατί ταυτόχρονα είναι και το ωραιότερο πράγμα στην ζωή του ανθρώπου.

Αγάπη σημαίνει η τρυφερότητα και η στοργικότητα απέναντι σε κάποιον. Κάποιοι μπορούν επίσης να χαρακτηρίσουν τον Θεό ως αγάπη διότι εκτός από το συναίσθημα είναι και όταν νιώθεις ελεύθερος, όταν δεν μισείς κανέναν, όταν αγαπάς όλους τους ανθρώπους το ίδιο, όπως ακριβώς έκαναν και οι Άγιοι.

Η αγάπη μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Δεν είναι όπως ένα λεξικό ορίζει με ακρίβεια και σαφήνεια κάθε λέξη που υπάρχει στην γλώσσα μας. Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα το οποίο κάθε άνθρωπος χρειάζεται για να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, αλλά χρειάζεται, ο κάθε άνθρωπος να αγαπά και τους άλλους και οι συνάνθρωποί του να αγαπούν τον ίδιο. Έπειτα θα καταλάβει ότι ίσως η αγάπη είναι ένας από τους απώτερους σκοπούς της επιβίωσής μας. Επίσης η αγάπη είναι το μέσο με το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε, από την ανεξάντλητή του αγάπη για 'μας.

Αγάπη είναι το συναίσθημα που νιώθεις για κάποιον άνθρωπο που νοιάζεσαι, για ένα κοντινό σου και όχι πρόσωπο. Όταν αγαπάς κάποιον σημαίνει πως νοιάζεσαι και **θες πάντοτε το καλύτερο για αυτόν. Όμως μπορεί να χωρίζεται σε πολλούς τομείς, όπως την φιλία, τον έρωτα, την αγάπη προς την οικογένεια και απλά την ευγένεια. Βέβαια αυτό δεν καθορίζει το πόσο αγαπάς τον άλλο αλλά με ποιον τρόπο.**

Αγάπη είναι ένα πολύ ωραίο και ταυτοχρόνως έντονο συναίσθημα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπάει και να αγαπιέται. **Παντού υπάρχει αγάπη!** Θεός της αγάπης είναι εκείνος που τους αγαπάει όλους ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας και θρησκείας. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός «ό θεός αγάπη ἐστίν»

Αγάπη είναι η **ανιδιοτελής έκφραση συναισθημάτων και έκφραση αληθινής συμπαράστασης** προς τον συνάνθρωπο με έντομο το αίσθημα της **προσφοράς**. Σίγουρα εκφράζεται μέσω της βοήθειας και της Αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο μας. Αγάπη είναι βοήθαμε τους τριγύρω μας. Αγάπη είναι η **φιλία**. Αγάπη είναι η **κατανόηση**. Αγάπη είναι η **συγχώρεση**. Αγάπη είναι η **εμπιστοσύνη**.

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα έντονης **στοργής και προσωπικής αφοσίωσης**. Είναι αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός όταν ήρθε στη γη. Όταν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, έχουμε ευγένεια, συμπόνια και αλληλεγγύη δηλαδή αποκτούμε αρετές που αξίζουν να τις έχει όλη η ανθρωπότητα. Δεν αρκεί μόνο η πίστη στο Θεό και στην εκκλησία αν δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη για να κάνουμε καλές πράξεις βοηθώντας τους συνανθρώπους μας. Ο Θεός από μόνος του είναι αγάπη, αυτό μας διδάσκει η θρησκεία μας.

Αγάπη είναι **να βοηθάς τους** άλλους χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση.

Αγάπη είναι ένα συναίσθημα που περιλαμβάνει έντονη στοργή, εμπιστοσύνη, αφοσίωση, ειλικρίνεια και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπάνε τους συνανθρώπους τους, όποιοι και να είναι.

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που ενώνει δυο ανθρώπους καθώς είναι ένα από τα δυνατότερα συναισθημάτων των ανθρώπων. Αγάπη είναι όταν ο άλλος νοιάζεται για εσένα και εσύ για αυτόν. Όταν κάθεται με τις ώρες και ακούει τα προβλήματα σου.

Όταν νοιάζεσαι για τους γύρω σου και θέλεις το καλύτερο για αυτούς.

Αγάπη λέμε όταν στο πρόσωπο του άλλου βλέπεις τον εαυτό σου και του συμπεριφέρεσαι όπως θα συμπεριφερόσουν στον εαυτό σου. Αγάπη είναι να λυπάσαι με τη δυστυχία του και να χαίρεσαι με την χαρά του. Να τον νοιάζεσαι και να τον εμπυχώνεις και να είσαι μαζί του στις δυσκολίες του. Αυτό λέω εγώ αγάπη!

Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που μας δόθηκε από τον Θεό και όταν το νιώθεις, έχεις μια αίσθηση ζεστασιάς, φροντίδας και ικανοποίησης που σου δίνει την ικανότητα να συγχωρείς τον συνάνθρωπό σου και να σκέφτεσαι θετικά στην ζωή. Όταν νιώθεις αγάπη και την δίνεις σε κάποιον δεν περιμένεις να σου την δώσει πίσω ούτε κάτι ως αντάλλαγμα γιατί το νόημα της αγάπης είναι να δίνεις και όχι να ζητάς.

Αγάπη δεν είναι μόνο να νιώθεις συναισθήματα για κάποιον ή να αγαπάς την οικογένεια σου. Αγάπη είναι να βοηθάς συνανθρώπους σου που έχουν ανάγκη κάνοντας ακόμα και την πιο μικρή πράξη βοήθειας η οποία θα τους αλλάξει ολόκληρη την μέρα.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά για να αγοράσουν φαγητό για εκείνους ή για τα παιδιά τους και να αγοράσουν ένα σπίτι για να μένουν. Είναι εκείνοι που μένουν στους δρόμους και ζητάνε από εμάς, τους περαστικούς, να τους προσφέρουμε έστω και λίγο ψωμί ή λίγα λεφτά, Κάνοντας ακόμα και την πιο μικρή πράξη βοήθειας θα τους αλλάξει ολόκληρη την μέρα.

Αγάπη είναι να βοηθάς τους συνανθρώπους σου σε ότι έχουν ανάγκη, να τους φέρεσαι όμορφα, να νιώθεις χαρά όταν νιώθουν χαρά, να πληγώνεσαι όταν πληγώνονται, να τους δείχνεις σεβασμό και κατανόηση. Αγάπη δεν είναι να φέρεσαι εγωιστικά και αδιάφορα προς τους γύρω σου αλλά να κάνεις τα πάντα για να φέρεις ένα χαμόγελο στα χείλη τους!

Αγάπη είναι η κατανόηση προς τον συνάνθρωπο σου. Να τον βοηθάς στις δύσκολες στιγμές του, να μην κρατάς κακία σε κανέναν, ακόμα και στον εχθρό σου! Πρέπει να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους ίσα και τον Θεό περισσότερο!

Αγάπη είναι το συναίσθημα το οποίο μας έδωσε ο Θεός, το νιώθει κάθε ζώο και κάθε άνθρωπος. Αγάπη είναι να νοιάζεσαι και να φροντίζεις τον άλλο χωρίς δεύτερη σκέψη ή συμφέρον, και χωρίς να περιμένεις ανταμοιβή. Ότι κάνεις, το κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Κάνοντας μία πράξη με αγάπη μεταφέρεις αυτό το πανέμορφο συναίσθημα και στους γύρω σου.

Η αγάπη είναι συναίσθημα έντονης στοργής και προσωπικής αφοσίωσης. Στη φιλοσοφία, η αγάπη είναι αρετή που εκπροσωπεί την ανθρώπινη ευγένεια, συμπόνια και στοργή. Η αγάπη βρίσκεται στο κέντρο πολλών θρησκειών, ή επίσης οι Αγάπες, κοινές εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών.

Η αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλο, να σου αρέσουν ακόμα και οι ατέλειες του, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, να τον συμβουλεύεις, να τον βοηθάς ακόμα και όταν κάνει λάθος. Να είσαι δίπλα του όταν σε χρειάζεται και να τον στηρίζεις.

**B.** Με αφορμή την ενότητα «**Δράση και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου**» και κυρίως το κείμενο με το μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016, που βρίσκεται στη σελίδα 123 και 124 του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ γυμνασίου, συζητήσαμε εκτενώς με τους μαθητές του περιβαλλοντικού ομίλου, για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και κυρίως αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Οι μαθητές μέσα από σχετικό υλικό που τους παρουσιάστηκε, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως για την κλιματική αλλαγή ευθύνονται:

1. Η μεγάλη σπατάλη ενέργειας και κυρίως η παραγωγή της, από μη ανανεώσιμες πηγές.
2. Η κακή διαχείριση των πόρων της γης.
3. Η υπερκατανάλωση.
4. Οι διατροφικές μας συνήθειες.
5. Ο υπερβολικός όγκος των απορριμμάτων μας.

Σκεφτήκαμε πως το να διαπιστώσουμε τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής ήταν το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια θελήσαμε να δουμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα, ανέλαβε έναν από τους παραπάνω τομείς και επέλεξε και ένα χρώμα που θα την χαρακτηρίζει. Διατύπωσε τις προτάσεις της σχετικά με το ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρύνουν το περιβάλλον, και με ποιες μπορούν να αντικατασταθούν. Μάλιστα για κάθε δραστηριότητα μας που βοηθάει το περιβάλλον, υπάρχει μια επιβράβευση, ενώ για κάθε δραστηριότητα μας το επιβαρύνει, μια επίπληξη. Οι προτάσεις αυτές καταγράφηκαν σε καρτέλες. Παράλληλα φτιάξαμε και ένα ταμπλό πάνω στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Έτσι:

- ✚ Οι κάρτες πράσινου χρώματος αφορούν την κατανάλωση ενέργειας.
- ✚ Οι κάρτες μπλέ χρώματος αφορούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- ✚ Οι κάρτες γαλάζιου χρώματος αφορούν την διαχείριση των πόρων.
- ✚ Οι κάρτες πορτοκαλί χρώματος αφορούν τις καταναλωτικές μας συνήθειες.
- ✚ Οι κάρτες κίτρινου χρώματος αφορούν τη διατροφή.
- ✚ Οι κάρτες ροζ χρώματος αφορούν τα απορρίμματα.

Στο συνημμένο έγγραφο υπάρχουν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους μαθητές.

[Δείτε τις κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν...](#)